

75



jaar

vrijheid

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Bianca Vernout	
VRIJHEID	5
(winnaar) Gerda Hooijberg	
De vrijheid vieren	6
Hennie Pen	
vrijheid	7
Marcella Boomsma	
[waar wij samen leven]	8
Michiel de Jong	
Vrijheid	9
Nelleke Vermeulen	
[Vrijheid is]	10
Pieter van der Kooij	
ijzer en droom	11
Rina Kwee	
Vrijheid	12
Sebastiaan Stroosnijder	
[zo eindeloos als werkelijke vrijheid is]	13
Thea de Hilster	
Vlaggen	14
Juryrapport	15

Voorwoord

In 2020 vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd.

Dichterskring Waterland heeft daarom in samenspraak met de gemeente en het 4-5 mei comité het thema vrijheid gekozen voor een gedicht in de openbare ruimte. De leden van de Dichterskring hebben ieder een eigen invulling gegeven aan dit thema.

Deze gedichten zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit oud-boekhandelaar Joop van den Hoorn, wethouder cultuur Eveline Tijmstra en Dick Wijers namens het 4-5 mei comité.

Op 1 januari 2020 is het winnende gedicht onthuld op de nieuwe poëziemuur in Purmerend, de gevel van het Eggert Winkelcentrum in de Zuidersteeg tegenover boekhandel Het Leesteken.

Leden van de Dichterskring zullen deze vrijheidsgedichten in de loop van het jaar bij diverse gelegenheden ten gehore brengen.

De ingezonden gedichten zijn alle in deze bundel opgenomen. Het juryrapport over de gedichten staat achterin.

Thea de Hilster
Voorzitter

VRIJHEID

geef iedereen de ruimte
om zelf te beslissen
vrij in denken
en geloven

respecteer en
bewonder die ander
in zijn beleving
zijn bestaan
oordeel niet te snel

laat elkaar vrij
leef geniet samen
op moeder aarde

*Bianca
Vernout*

De vrijheid vieren

met de bezetting zag ik de dag niet
schaduwen kropen over mij heen
het licht was gedoofd in mij
de zon van mijn gezicht gehaald
mijn dromen vijandig verjaagd

met gebroken vleugels
ben ik opgestaan
voorzichtig en verdwaasd
bevrijdde ik me van
het verwoeste land

de zwarte dagen
zet ik in verleden tijd
het heden in liefde
nu al mijn dagen in
vrijheid open gaan

gedenk de jaren die me
in vrede gegeven zijn
zal mijn leven lang
de vrede vieren
mijn leven lang

**Gerda
Hooijberg**



vrijheid

als ik op mijn fiets zit
de trappers ronddraai
wind in de haren voel
de zon op mijn huid
als de bomen wuiven
vogels hun liedjes fluiten
de horizon voor me ligt
dan is dat vrijheid voor mij

die onbekommerdheid
moet men gevoeld hebben
toen de oorlog voorbij was
de vlaggen wapperden
iedereen op straat danste
zuchtend van verlichting
dat je naar buiten kon
dat er weer toekomst was

*Hennie
Pen*

waar wij samen leven
wonen naast elkaar

vrijuit mogen spreken
zomaar op de markt

mensen kunnen ontmoeten
in Wherelant of P3

een mening mogen hebben
interesse in elkaar

waar ruimte is voor anders
excentriek of doodgewoon

waar wij samen leven
Purmerend in vrijheid

*Marcella
Boomsma*

Vrijheid

ruimhartig
het zaad zaaien
zo kostbaar

vrijheid

ontkiemen
koesteren
behoeden bewaren
zo kwetsbaar

vrijheid

oogsten
beheren
uitdragen
van geslacht
op geslacht

*Michiel
de Jong*

Vrijheid is
Dat jij jouw weg mag gaan
En ik de mijne
Wij elkaar zien
In de hoop
En de shit
Dat we elkaar steunen
Om door te gaan
Zonder moeten of dwang
Maar omdat we mensen
Die vleugels krijgen
Liefhebben

*Nelleke
Vermeulen*

ijzer en droom

kunnen we zonder
wapens en grenzen
wij en zij sjablonen
er is niet genoeggevoel
ik eerst competitie

leven zonder tralies

kunnen we
in onbevangingheid zijn
in vertrouwen goed ontmoeten
zoeken naar samen beter
dienstbaar genieten

leven in volle vrijheid

kunnen we vrede hebben
met een paar tralies
met een beetje vrijheid

*Pieter
van der Kooij*

Vrijheid

Boven rijkdom
boven gezondheid
het hoogste goed
geen beloftes
geen giften
wat men ook doet
kan goedmaken
een mens raken
die onterecht gevangen zit.

Niet voor de hoogste bieder
maar voor een ieder
die leeft op dees' aard
is de eeuwenlang
bevochten vrijheid
het meeste waard

immer is gebleken
als alles is verkeken
is dit hetgeen waarvoor men bidt.

*Rina
Kwee*

Zo eindeloos als werkelijke vrijheid is
kan nauwelijks worden beschreven
men kent haar niet als een geheel

wat eerder werd gedacht of aangenomen
kan op ieder moment veranderen
is vrijheid daarom niet meer
dan je verzoenen met een gegeven lot

want zij die worstelen disputeren en draaien
groeien weliswaar maar schuren langs
de menselijke begrenzing

want ook al ervaar ik nu het soort vrijheid
waar ik naar verlang is die nooit duurzaam
het is een staat van zijn die vergankelijk is

ik noem het verlichting

want hoe kan er werkelijke vrijheid bestaan
als er nog iemand lijdt aan ontbering
in gevangenschap

*Sebastiaan
Stroosnijder*

Vlaggen

waar heersers dicteren
beelden manipuleren
ja en amen knikkers komen
wordt de dag verduisterd
gaat verzet ondergronds
regeert angst en dood

waar we meningen uiten
gedachten verwoorden
boeken lezen beelden zien
Allah God of niets geloven
rood groen of dieren stemmen
regeert vrijheid

zullen we ... vlaggen voor
bevochten vrijheden
gedenken wat was
en niet meer willen
grenzen respecteren
van jouw en mijn vrijheid

*Thea
de Hilster*

Juryrapport Dichterskring herfst 2019 thema "Vrijheid"

Beste dichters,

Geef dichters als jullie het thema "Vrijheid" en dan krijg je 10 gedichten die gelukkig allemaal verschillend zijn. In sfeer, in stijl, in lengte Sommige beschouwend, sommige hoopvol, sommige persoonlijk en andere meer algemeen van aard. Dat maakt het voor de jury niet altijd makkelijk. Immers welke criteria leg je aan Ook dat is voor elk jurylid verschillend.

Dit jaar bestond de jury uit Mevr. Eveline Tijmstra, Dhr. Dick Wijers en mijzelf. Zoals gebruikelijk werden de gedichten zonder de naam van de auteur ingeleverd. Het thema "Vrijheid" voor een gedicht in de openbare ruimte is in 2020, maar eigenlijk altijd, actueel. Op 1 januari 2020 om 1 uur is het op groot formaat in de Zuidersteeg onthuld. Loop er langs om het te proeven.

[uitslag]

Joop van den Hoorn
namens de jury



Poëziemuur in de Zuidersteeg

januari 2020
vormgeving
Eef de Hilster
© Dichterskring Waterland, dichters
www.dichterskringwaterland.nl