

LEERLINGEN

BASISSCHOLEN

DICHTEN

jaar

vrijheid

Inhoud

Voorwoord 3

	Noor Horstman	Vrijheid	'tcarrousel	5
	Jana El Khattab	Vrijheid	't Prisma	6
	Tynisha Schilder	Dankbaar		7
	Bastiaan van Genderen	75 jaar vrijheid	prinsesbeatrice	8
	Roos Segers	vrijheid		9
	Isis Bakker	Van alles en nog wat over vrijheid		10
	Fenna de Kraker	Vrij	klimop	11
	Yasmine Dabbousi	Vrijheid		12
	Touriya Sebai	[Het is best lang geleden . . .]		13
	Priskila Wauran	Vrijheid		14
	Precious Rozenblad	[Ik kwam hier als gevangene]	kcwillemegett	15
	Marin Andriessen	vrijheid		16
	Robin Bos	vrij		17
	Mauroua Daniels	Vrijheid		18
	Juryrapport			19

 = winnaar van de school  = winnaar van alle scholen

Voorwoord

Dichten is voor alle leeftijden. Nadat Dichterskring Waterland in 2018 voor leerlingen van het voortgezet onderwijs een dichtwedstrijd had uitgeschreven met het thema *Je bent jong en je dicht* wat is het nu de beurt aan leerlingen van de basisschool. Vijf scholen met negen klassen van groep 6 of 5/6 zijn de uitdaging aangegaan om gedichten te schrijven op het thema *Vrij*. We vieren immers dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn.

De kinderen hebben op school een workshop gevolgd van enkele leden van de dichterskring en zijn daarna zelf aan de slag gegaan. Honderdtwintig kinderen hebben een gedicht ingestuurd. Een jury heeft ze beoordeeld. Elke school heeft een winnend gedicht. Deze gedichten worden op banieren gedrukt en zullen op de deelnemende scholen komen te hangen en worden gerouleerd. Op deze wijze kunnen alle kinderen genieten van de prachtige resultaten.

Het gedicht van Noor Horstman van 't Carrousel is de algehele winnaar. Haar gedicht zal bij de 4/5 mei-viering worden voorgedragen.

De mooiste gedichten zijn samengevat in de bundel *leerlingen basisscholen dichten*, die voor u ligt. Deze dichtbundel is een vervolg op de bundel *75 jaar vrijheid* die leden van Dichterskring Waterland op 1 januari 2020 hebben gepresenteerd op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het winnende gedicht hiervan hangt in de Zuidersteeg tegenover Boekhandel Het Leesteken.

Ik wens u veel leesplezier met deze bijzondere gedichten.

Thea de Hilster
voorzitter

Vrijheid



winnaar scholen

ik ben blij
geen oorlog meer
geen regels
leef je uit
doen wat je wilt
wees wie je bent
hou van wie je wilt
blijf lachen
wij zijn vrij



winnaar
'tcarrousel

Noor Horstman
9 jaar

'tcarrousel

Vrijheid

De vijand wilde alles beslissen.

Daarom zijn we hier om aan de mensen te denken die de oorlog niet overleefd hebben,

Dus doen we onze ogen dicht en denken we aan hen.

We weten niet precies wie ze zijn maar we zijn ze wel dankbaar.

Ik ben wel heel erg blij en gelukkig.

Ik voel mij nu echt vrij en met een lach op mijn gezicht.

Dat we naar school mogen gaan en ik mezelf kan zijn.

Dankbaar

75 jaar geleden waren we eindelijk vrij.
De oorlog is nu gelukkig voorbij.
Duizenden mensen hebben voor ons gestreden
Daarvoor heb ik gebeden.
4 mei ben ik stil,
dat is wat ik wil.
Ik ben dankbaar voor de mensen die voor
ons zijn heengegaan.
door hen kan de wereld blijven bestaan.
Door hen zijn wij nu hier
we leven ons leven met veel plezier.



**winnaar
't Prisma**

**Tynisha Schilder
10 jaar**

't Prisma

75 jaar vrijheid



geen oorlog
maar vrijheid
en dat is eerlijk
geen onderduikers
het is eerlijk

en je gaat naar buiten
en je bent niet bang
en gaat je gang
geen bommen
geen nachtmerries
en je bent nu blij

vrijheid

Bij ons vlak bij het raam,
een vogeltje met een naam,
Een mooi rood borstje,
genietend van een broodkorstje.

Ik kijk er stil naar.
het genoeg wat ik dan ervaar.
De vrijheid van zo'n diertje,
ik zet het raam op een kiertje.




winnaar
prinsesbeatrix

Roos Segers
9 jaar

prinsesbeatrix

Van alles en nog wat over vrijheid

Vrijheid is belangrijk in het leven
Soms moet je dat elkaar ook geven

Oorlog is niet leuk om over te praten
Maar je kan het ook niet laten

Er is 75 jaar vrijheid in ons land
Daarom schudden we de Duitsers nu de hand

Vrijheid is doen wat je wilt
75 jaar geleden zaten ze onder hun schild

Het is belangrijk om jezelf te zijn
Maar als Jood in de oorlog ging dat met veel pijn

Ik ben nu klaar
Ik hoop dat jullie veel vrijheid krijgen dit jaar



Vrij

Ik voel me vrij als ik muziek hoor.
Misschien rock, of in een koor.
Maar ook als ik zelf dans of zing.
Want dat is echt mijn ding.
Als ik zing schaam ik me ook een beetje.
Dat is voor jullie misschien een nieuw weetje.
Soms voel ik me een beetje naar.
Zing ik nou mooi of zing ik raar.
Als ik me schaam, zorgt dat ik stop.
Maar die schaamte houd nu op.
Als ik wil zingen, zing ik gewoon door.
Vanaf nu schaam ik me er niet meer voor!

Fenna de Kraker
9 jaar

klimop

Vrijheid

Vrijheid betekent veel voor mij.
Want het maakt me heel erg blij.
Het is voor mij vrij als het zomer is.
Denk je dan dat ik thuis blijf? Nee mis!
Ik ga dan naar het strand.
Met mijn voeten in het zand.
Dan ga ik ook zwemmen, in de zee.
Ga je dan met mij mee?

Het is best lang geleden . . .
dat dappere mensen voor onze vrijheid
hebben gestreden . . .
Om precies te zijn al 75 jaar.
En nog zijn we er niet mee klaar.
De klok tikt door en de jaren gaan voorbij.
Nog steeds gedenken wij dan de helden
die vochten voor de vrijheid voor jou en mij.
Elk jaar op vijf mei
Bevrijdingsdag.
Luidt weer de klok
omdat niemand vergeten mag.



**winnaar
klimop**

**Touriya Sebai
9 jaar**

klimop

Vrijheid

Vrijheid is voor veel dingen,
zoals als je heel blij voelt of
als je je vrij voelt in je lichaam
of ergens anders.

Als je vrij voelt,
moet je ook weten
waar je je vrij voelt.

Je kan je ook vrij voelen
als je vakantie van school hebt
of weekend.

Je kan ook geen vrijheid hebben
door slechte dingen,
zoals de virussen,
oorlogen en overstromingen,
best erg toch?!

Ik kwam hier als gevangene
maar ben nu zo vrij als
een vogel ik kan nu
gelukkig naar
school maar
ik heb nog niet
zo veel lol maar
met mijn vriendinnen
gaat dat lukken
en ik ben heel gelukkig



Precious Rozenblad
9 jaar

kcwillemegeert

vrijheid

Ik sta in de tuin
ik staar naar het weiland
de wereld is zo groot
dat is wat ik dacht
hoe kunnen we zorgen
het liefst vandaag of morgen
de hele wereld vrij is.



vrij

zwart haar
of blond haar
getint of blank
het maakt niet uit
wie je ook bent
het maakt niet uit
je bent vrij



winnaar
kcwillemegett

Robin Bos
9 jaar

kcwillemegett

Vrijheid

hier in Nederland
leeft iedereen in vrijheid
maar 75 jaar geleden
was dat lang niet zo
totdat we werden
bevrijd maar in andere
land is dat lang, mag
je bijna niks bijvoor-
beeld mag je als
meisje niet naar
school of als vrouw
niet autorijden
maar in Nederland
mag dat gelukkig
wel.



Juryrapport

75 jaar Vrij!

Dichterskring Waterland had voor dit speciale jaar, waarin we herdenken dat we 75 jaar in vrijheid leven, een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor de groepen zes van de Purmerendse basisscholen.

Ondanks een rondwarend Corona-virus, dat vanaf maart in Nederland begon toe te slaan, was de animo voor deze wedstrijd van de diverse basisscholen zeer groot.

De jury ontving 120 gedichten, waarvan sommige waren geïllustreerd met kleurige tekeningen, andere met foto's. De kwaliteit was wisselend, maar de jury was verrast door het plezier dat alle gedichten uitstraalden. Ook wil de jury een groot compliment geven aan de leerkrachten van de diverse basisscholen, die de leerlingen hebben uitgedaagd tot deze prestatie.

De jury heeft vooral gelet op de inhoud van de gedichten, waarin de leerlingen werden aangespoord om in enkele zinnen het begrip vrijheid te verwoorden. De keuze was moeilijk, maar de jury heeft unaniem gekozen voor het gedicht van Noor Horstman van basisschool 't Carrousel.

Noor weet in slechts enkele eenvoudige zinnen het begrip Vrijheid goed onder woorden te brengen.

Purmerend, 1 april 2020

Jury gedichtenwedstrijd basisscholen

- Nelleke Vermeulen, lid Dichterskring Waterland
- Marcella Boomsma, lid Dichterskring Waterland
- Dick Wijers, namens het 4-5 mei comité



uitgave april 2020
Dichterskring
Waterland
oplage 300 ex.



vormgeving Eef de Hilster
© Dichterskring Waterland en basisschoolleerlingen
www.dichterskringwaterland.nl