



gedichten in de
Openbare Ruimte

2023

alle mededingende
gedichten voor:

Zuidersteeg



De Zorgcirkel

Zuidersteeg

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|----|
| Vriendenband | <i>Gerda Hooijberg</i> | 3 |
| Vriend | <i>Hennie Pen-Dijkema</i> | 4 |
| vriendschap | <i>Marcella Boomsma</i> | 5 |
| Vriendschap | <i>Michiel de Jong</i> | 6 |
| mijn eerste vriendin | <i>Thea de Hilster</i> | 7 |
| Vriendschap is | <i>Rina Kwee-Brouwer</i> | 8 |
| [Als een lantaarn...] | <i>Sebastiaan Stroosnijder</i> | 9 |
| mijn maatjes | <i>Bianca Vernout</i> | 10 |
| [eens sporten...] | <i>Nelleke Vermeulen</i> | 11 |

Dijklander ziekenhuis

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|----|
| [ik droomde vannacht] | <i>Sebastiaan Stroosnijder</i> | 12 |
| bloei | <i>Marcella Boomsma</i> | 12 |
| [Altijd speur ik...] | <i>Hennie Pen-Dijkema</i> | 12 |
| [toe knop zet hem op] | <i>Thea de Hilster</i> | 13 |
| [samengebald als een ...] | <i>Rina Kwee-Brouwer</i> | 13 |
| [alles groeit bloeit] | <i>Bianca Vernout</i> | 13 |
| [elke dichte bloem] | <i>Gerda Hooijberg</i> | 14 |
| [de bloem zij groeit ...] | <i>Nellek Vermeulen</i> | 14 |
| ['n kopje genot] | <i>Michiel de Jong</i> | 14 |

De Zorgcirkel

| | | |
|----------------|---------------------------|----|
| Verbonden | <i>Gerda Hooijberg</i> | 15 |
| Vriendschap | <i>Marcella Boomsma</i> | 16 |
| [aftasten] | <i>Nellek Vermeulen</i> | 17 |
| mijn vriendin | <i>Thea de Hilster</i> | 18 |
| Vriendschap | <i>Michiel de Jong</i> | 19 |
| vriendschap is | <i>Rina Kwee-Brouwer</i> | 20 |
| Vriendschap | <i>Bianca Vernout</i> | 21 |
| Vriend | <i>Hennie Pen-Dijkema</i> | 22 |

Vriendenband

als we ons welkom weten
opent de poort zich om te
genieten van het weerzien
stroomt levensvreugde binnen

voortbewegen in het licht
aandacht geven aan elkaar
een blij gevoel stroomt
bij een warme omarming

als je je vriendenhart opent
komt de zon je tegemoet
woordloos dansen we onze dans
overladen met vreugde

© Gerda Hooijberg

Vriend

Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd,
staat stoer en sterk voor mijn huis.

Een toonbeeld van kracht en eigenheid,
onder zijn bladerdak voel ik mij thuis.

Schenkt volop schaduw in zomertijd,
bij wind klinkt zijn rustgevend geruis.

Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd,
staat stoer en sterk voor mijn huis.

Zieke bomen, zo is het beleid,
krijgen van mannen met zagen een kruis,
maar mijn els is gezond, krijgt nog de tijd,
blijft schuilplaats voor merel en muis.
Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd.

© Hennie Pen-Dijkema

vriendschap

bij jou
voel ik me veilig

op jou
kan ik rekenen

van jou
mag ik mezelf zijn

in jou
heb ik vertrouwen

door jou
ben ik bijzonder

met jou
is leven mooier

naast jou
zijn wij samen

Vriendschap

Een arm om je schouder
warmte, fleur, gezelligheid.
Vriendschap gaat boven de
overvloed van woorden.
Liefde komt naar je toe
in al haar diversiteit.
Je laten raken.

'n kopje genot
lepeltje liefde
zuchtje bloei
gevuld geluk

Vriendschap
een meeleven
in licht en schaduw.
Vrienden zijn de bloemen
van het leven.

© *Michiel de Jong*

mijn eerste vriendin

we kwamen in dezelfde klas
Annemarie en ik
zij was nieuw ik was nieuw
we trokken naar elkaar
speelden aten bij elkaar

ik verhuisde verderop
ze wees me daar de weg
kort daarop verhuisde zij
een heel eind verderop
waar ik de weg niet kende

zo verloren we elkaar
verdween ze uit mijn leven
maar in mijn hart
blijft een apart plekje
voor mijn eerste vriendin

© *Thea de Hilster*

Vriendschap is

Interesses delen
ervaringen uitwisselen
op elkaar terugvallen
bij ziekte en nood.

De ander nauwelijks spreken
door drukte niet zien
dan de draad weer oppakken
alsof de tijd heeft stilgestaan.

© Rina Kwee-Brouwer

Als een lantaarn in een duistere nacht
Verlicht jij mijn weg

Als een stuk drijfhout in een open oceaan
Houd jij mij boven water

Als klimijzers op een steile bergkam
Zorg jij dat ik niet onderuit ga

vriend

Wat kan ik meer van jou verlangen

© *Sebastiaan Stroosnijder*

mijn maatjes

hij voelt mij vlekkeloos aan
een half woord is genoeg
om elkaar te verstaan
met een lach en een traan
we zijn simpelweg sterker
als we samen gaan

zij voelt mij naadloos aan
als ik in draf wil gaat zij
in een vloeiende beweging voorwaarts
als ik niet goed zit mindert ze vaart
het voelt fijn samen een te zijn

mijn twee liefdes
vriend en vriendin
daar komt niemand tussen in

© *Bianca Vernout*

eens sporten swingen spelen
drinken dronken danken
steeds vaker samen

honderduit vertellen
hoe mooi je leven
veel later ook

de schaamte
stomiteiten
grenzeloos

dan horen
stom gedaan
doe er wat aan

vriendschap
door dik en dun
gun ik jou

© *Nelleke Vermeulen*

© Sebastiaan Stroosnijder

ik droomde vannacht
wereld om mij heen verzacht
veranderend weer
verlost van het koude zeer
reeds knoppen in de bomen

bloei

het daglicht
schakeert en
schildert met
een palet
van kleuren

© Marcella Boomsma

© Hennie Pen-Dijkema

Altijd speur ik in het voorjaar
het gras af zoekend naar het kruid.
Opeens ontdek ik het daar,
de witte bloempjes komen uit.
Mijn dag is goed, ik zing en fluit.

© Thea de Hilster

toe knop zet hem op
voel de zon op je bol
breek je omhulsel open
laat de stralen toe
bloei

samengebald als een winterse gedachte
wachtte het op warmte
ontwakend uit een droom
ingekapseld in water en geur
doorschijnende belofte van kleur

© Rina Kwee-Brouwer

© Bianca Vernhout

alles groeit bloeit
het leven sprankelt
van binnenuit puur
met kleuren-eigenheid
een levendige natuur

© Gerda Hooijberg

elke dichte bloem
opent zich bij zonlicht
in het veld waar ik
dansend doorheen ga
en strooit vreugde

de bloem zij groeit en bloeit
wordt altijd als bedoeld
echt
ze zegt beleef en wees
de prachtmens die je bent

© Nelleke Vermeulen

© Michiel de Jong

'n kopje genot
lepeltje liefde
zuchtje bloei
gevuld geluk
vriendschap



Verbonden

plezier maken met je vrienden
genieten van kleine dingen
steunen door dik en dun
in voor- en tegenspoed

elkaar accepteren
zonder te oordelen
het beste in de ander vinden
geeft een warm gevoel

© Gerda Hooijberg



Vriendschap

bij jou
voel ik me veilig

op jou
kan ik rekenen

van jou
mag ik mezelf zijn

in jou
heb ik vertrouwen

door jou
ben ik bijzonder

met jou
is leven mooier

naast jou
zijn wij samen

© Marcella Boomsma



aftasten
ronddraaien
spelen geinen
verhalen die raken
tot je samenvloeit
en een harteklop
de vriendschap
bekroont

© *Nelleke Vermeulen*



mijn vriendin

al van jongs af komt ze
bij mij over de vloer
staat met raad en daad
paraat voor vele vrouwen

ze ontvouwt haar vleugels
voert me naar andere oorden
verklapt de geheimen van
het leven van de sterren

vol verwondering zie ik
de kleuren die ze gebruikt
hoe ze zich kleedt en opmaakt
altijd mee met de mode

weet niet hoe ze het doet
ze betovert me elke keer
dat ze bij me binnenvalt
mijn vriendin Libelle

© *Thea de Hilster*



Vriendschap

Een arm om je schouder
warmte, fleur, gezelligheid.
Vriendschap gaat boven de
overvloed van woorden.
Liefde komt naar je toe
in al haar diversiteit.
Je laten raken.

'n kopje genot
lepeltje liefde
zuchtje bloei
gevuld geluk

Vriendschap
een meeleven
in licht en schaduw.
Vrienden zijn de bloemen
van het leven.

© *Michiel de Jong*



vriendschap is

interesses delen
ervaringen uitwisselen
op elkaar terugvallen
bij ziekte en nood

de ander nauwelijks spreken
door drukte niet zien
dan de draad weer oppakken
alsof de tijd heeft stilgestaan

© *Rina Kwee-Brouwer*



Vriendschap

samen zijn
gezelligheid
samen delen
van vreugde
verdriet pijn
even gewoon je hart
kunnen luchten
een helpende hand
een luisterend oor
een onzichtbare
oersterke band
het voelt zo fijn
om er voor elkaar te zijn

© Bianca Vernout



Vriend

Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd,
staat stoer en sterk voor mijn huis.

Een toonbeeld van kracht en eigenheid,
onder zijn bladerdak voel ik mij thuis.

Schenkt volop schaduw in zomertijd,
bij wind klinkt zijn rustgevend geruis.

Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd,
staat stoer en sterk voor mijn huis.

Zieke bomen, zo is het beleid,
krijgen van mannen met zagen een kruis,
maar mijn els is gezond, krijgt nog de tijd,
blijft schuilplaats voor merel en muis.
Mijn vriend houdt de wacht, is er altijd.

© Hennie Pen-Dijkema

Thema's van de gedichten

- Zuidersteeg (gekozen door Gemeente Purmerend): vriendschap
- Dijklander ziekenhuis: bloei
- De Zorgcirkel: vriendschap